

# armoede

## geloof in eigen kracht

**ArMOEDE**, geloof in eigen kracht is een nieuw initiatief. Met als doel om oplossingen te bedenken in de strijd tegen armoede. Wij, Anja, Mik, Estelle, Fadumah, Hannah en Huup, zijn een groep mensen die zelf armoede ervaren (hebben). We houden interviews, maken filmpjes, bedenken oplossingen en maken een plan om daarmee aan de slag te gaan. De resultaten worden gepresenteerd tijdens een stadspleidooi op 9 november 2014 in het TREFCENTRUM WITTEVROUWENVELD VAN 14.00 uur tot 17.00 uur.

Ons initiatief is uniek omdat het nu eens niet *over* mensen gaat, maar omdat wij zelf de centrale rol spelen. Wij zijn mensen die van of onder het minimuminkomen leven en we brengen *zelf* in beeld hoe het leven met weinig geld eruitziet. En we komen *zelf* met suggesties voor verbetering van de situatie in eigen wijk en stad. Wij gaan uit van onze eigen – gezamenlijke kracht.

### **Wat Willen wij?**

Ervaringsdeskundigen weten hoe het is om elke dag te overleven met weinig middelen, hoe er gereageerd wordt op sollicitaties en hoe het is om aan de kant te staan. We hebben ook ideeën hoe het anders kan. Met voorstellen die geen geld kosten en voorstellen die wel geld kosten. Tijdens deze bijeenkomst nemen we zelf het heft in handen en regisseren we ons zelf. Wat er daarna gebeurt weten we niet, maar we willen bespreken hoe onze stem ook daarna nog van invloed is op het beleid in Maastricht en de uitvoering. Positief is de betrokkenheid van de gemeente en Stichting de Pijler bij dit project. Het project wordt gesubsidieerd door de Provincie Limburg.

### **Hoe gaan we het aanpakken?**

We interviewen zoveel mogelijk mensen die met weinig geld rond moeten komen om van hen te horen wat ze meemaken en hoe ze naar oplossingen kijken. Onze ervaringen delen we tijdens het Stadspleidooi op 9 november. Een aantal interviews zullen ook tijdens het Stadspleidooi op video te zien zijn. We hebben een eigen internet pagina met nieuws : [www.samenuitdearmoede.nl](http://www.samenuitdearmoede.nl)

### **Wie willen we aanspreken ?**

Allereerst willen we de stem van de direct betrokkenen organiseren. Hun inbreng is er vaak niet. Er wordt teveel over hen gesproken, niet met hen, laat staan door hen. Uiteraard is iedereen van harte welkom die ons kan en wil ondersteunen of geïnteresseerd is. Burgers die zelf al met concrete alternatieven bezig zijn, hulpverleners, ambtenaren, politici, beleidsmakers, beslissers en uitvoerders. (aanmelden en informatie aanvragen:

[info@samenuitdearmoede.nl](mailto:info@samenuitdearmoede.nl))

